

KAŞGARLI'DAN GÜNÜMÜZE GELEN ATASÖZLERİ

KAYA TÜRKAY

Kâşgarlı Mahmut, hazırlayacağı sözlük için Türk boyalarının dillerini öğrenmekte, sözlerini derlemekle yetinmemiştir. Derlediği sözlerin kullanımıyla ilgili örnekler toplamıştı. Büyük dilcimiz, Türk topluluklarının deyimlerini, atasözlerini, şiirlerini de yazıya geçirmiştir. Bunları, verdiği tanıkların arasına serpiştirmiş, sözlüğüne bir yazın seçkisi özelliği kazandırmıştı.

Divanı Lûgat-it-Türk yazarı, sözlüğüne aldığı atasözlerini, şiirleri tanık olarak kullanıp geçmemiştir. Bu öğeleri anlam incelikleriyle Arapçaya çevirmiştir, açıklamalarda bulunmuştur. Özellikle atasözlerini açıklarken daha titiz bir tutum içinde olduğunu görürüz. Bu sözlerin temel kavramını çözmekle kalmaz, hangi kişi ve durum karşısında kullanıldıklarını, hangi yargıyı bildirmek amacıyla söylendiklerini belirtir. Kâşgarlı'nın böylece işleyip verdiği atasözleri 300'e yakındır.

Bunların bir bölümü, ortak dilimizde ve bölge ağızlarımızda bugün de yaşamaları bakımından ilgi çekicidir. Bu atasözlerini, pek değişmemiş olanlardan az çok değişikliğe uğramış olanlara doğru sıralayarak göstermek istiyorum.*

Kâşgarlı'nın topladığı atasözlerinin birçoğu, bugün Türkiye Türkçesinde canlılığını korumaktadır. Sözgelimi *Aç ne yimes, tok ne times* (1/79) atasözünün günümüzde “Aç ne yemez, tok ne demez” biçiminde değişmeden yaşadığını görüyoruz. *Tag tagka kavuşmas, kişi kişiye kavuşur* (1/153) ise, “Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur” biçiminde şimdilere ulaşmıştır. *Kişi alası içtin, yıldı alası taştın* (1/91) atasözünde de değişiklik olmamıştır. Bugün bu sözü “İnsanın alacısı içinde, hayvanın alacısı dışında” diyerek kullanıyoruz. *Avcı neçe al bilse, adığ ança yol bilir* (1/63) öğüdü, “Avcı ne kadar al bilse, ayı da o kadar yol bilir” biçiminde dilimizdeki canlılığını yitirmemiştir. *Etili turnaklı edirmes* (1/177), “Et tırnaktan ayrılmaz” olarak yaşıyor. Gene, *Eşiç ayur, tülbüm altın, kamiç ayur men kayda men* (1/52) atasözünü, “Tencere demiş : Dibim altın; kaşık demiş : Ben neredeyim?” diye bozmadan söylüyoruz. *Öldeçi sıçgan müş taşağı kaşır* (1/438, III/267) atasözü, “Eceli gelen

* Burada sözü edilen değişiklik, atasözlerinin anlatımları ve anlamlarıyla ilgilidir. Sözcükler arasındaki biçimsel değişiklikler (ses, yapı, eskilik - yenilik vb. yönlerden) göz önünde tutulmamıştır. Çünkü bu sözcüksel ayırmalar, Türkiye Türkçesinin gelişiminde genel nitelikte, olağan sayılıacak değişimelerdir.

fare kedi taşağı kaşır” biçiminde yargısını sürdürmektedir. *Alın arslan tutar, kükçin sıçgan tutmas* (111/412) da unutulmayan atasözlerindendir. Bugün “Alın ile arslan tutular, güç ile sıçan (gücügen) tutulmaz” diyerek kullanılıyor. *Arslan kökrese at adakı tuşalır* (11/146) sözünü, “Arslan kükrese, atın ayağı kösteklenir” biçiminde koruyoruz. *Biş erngek tüz ermes* (1/121) atasözü ise, “Beş parmak bir değildir (olmaz)” biçiminde sıkça kullandığımız yargılardan biridir. *Arslan karısa sıçgan ütin ködezür* (111/263) sözünü de “Arslan kocayınca sıçan deliği gözetir” biçiminde tanımakta güçlük yoktur. *Yırak yır savın arkış keldürür* (1/97) ata yargısi, “Irak yerin haberini kervan getirir” söyleyişiyle günümüze gelmiştir. *Evdik uma evligni agırlar* (1/105) da öyledir “Ahmak (şasıkın) misafir ev sahibini ağırlar” diyerek kullanılması bunu gösterir. *Közden yırasa köngülden yeme yırar* (111/366) sözünü hepimiz biliriz. Bugün onu, “Gözden irak olan gönülden de irak olur” diye söylüyoruz. *Ot tise ağız köymes* (1/43), “Ateş demekle ağız yanmaz” biçiminde korunmuştur. *Ağız yise köz uyadur* (1/55) atasözü, “göz” yerine “yüz” diyerek “Ağız yer, yüz utanır” biçiminde yaşatılmaktadır. *Arı kafçıtsa ısrıır* (11/329) dilimizde canlılığını sürdürmen atasözlerindendir. Bugün “Arı kızdırımı ısrıır” diye kullanılıyor. *Böri koşnisin yimes* (111/220) sözü, “böri” yerine “kurt” diyerek söyleniyor : “Kurt komşusunu yemez”. *Agılda oglak togşa, arikta oti öner* (1/65) atasözünde “arık”ın yerini “ova” almıştır. Bugün “ağılda oglak doğsa, ovada otu biter” biçimile dilimizdeki yerini koruyor. *Küç ıldın kirse törü tünlükten çıkar* (11/18–111/20), sözü “törü”nün yerini “şeriat” alarak günümüze gelmeyi başarmıştır : “Zor kapıdan girerse şeriat bacadan çıkar”. *Ötlüğ yinçü yirde kalmas* (111/30) atasözünde “yinçü”, “taş” ya da “boncuk”la değiştirilmiştir. Bugün “Delikli taş (boncuk) yerde kalmaz” diye söyleniyor. *Kişi sözleşü, yıllık yıldısu* (111/104) ise, ikilemeyle ve parçaların yeri değiştirilerek “Hayvan koklaşa koklaşa, insan söyleşe söyleşe” biçiminde kullanılmaktadır. *Sundilaç işi ermes örtkün tepmek* (1/526) atasözünde “sundilaç”ın yerini “keçi” almıştır. Devrik dizilen bu öğündün düz sırayla söylenerek “Harman dövmek keçinin işi değil” biçiminde yaşadığını görüyoruz. *Uma kelse kut kelir* (1/92), “Misafir kismetiyile gelir” biçiminde; *Yogurkanda artuk adak közülse uşiyür* (11/137) sözü, “Ayağını yorganına göre uzat” biçiminde daha kısa söyleyişle, bugüne gelmiştir. *Suf körmekinçe etük tartma* (111/426) öğüdü ise “suyu görmeden paçayı sıvamak” deyimiyle varlığını sürdürmektedir.

Kâşgarlı’nın verdiği atasözlerinden birkaçını da bölge ağızlarımıza yaygın olarak bulabiliyoruz. Örneğin *Buğday katında sarkaç suvalur* (111/240) atasözü değişik bölgelerde “Buğday yanında acı ot da sulanır” biçiminde bozulmamış olarak yaşıyor. *Atası acıg almila yise, oglunung tişi kamar* (11/311) öğüdü, “Babası acı elma yese oğlunun dişi kamaşır” diyerek halk dilindeki yerini korumuştur. *Koş kılıç kinka sigmas* (1/359) sözünü de bunlara ekleyebiliriz. Birkaç bölgede “İki kılıç bir kına sığmaz” biçiminde kullanıldığı görülmüyor. *Kanig kan bile yumas* (111/66, 197) yargısını çoğu yerde “Kanı kanla yumazlar”

diye duymuşuzdur. *Neçe yitig biçek erse öz sapın yonurmas* (1/384) atasözü ise, halk dilinde biraz kısalarak korunmuştur : “Bıçak kendi sapını kesmez”. *Alp çerigde bilge tirikte* (1/388) sözünün “Yığıt meydanda belli olur” biçiminde yarısı kullanılmaktadır bugün. *Birin birin ming bolur, tama tama köl bolur* (111/360) atasözü ayrı yargılarla Anadolu ağızlarında yaşamaktadır; bu öğüdün, “Birer birer bin olur”, “Damlaya damlaya göl olur” biçiminde bölünmüş olarak sıkça kullanıldığını biliyoruz.

Divanü Lûgat-it-Türk'teki atasözlerinin bir bölümü de yalnız Silifke dolaylarında yaşamaları bakımından dikkatimizi çekiyor. Bu atasözleri pek değişikliğe uğramadan bu yöre halkın dilinde bugüne deşin saklanmıştır. Silifke dolaylarından derlenen atasözlerine baktığımızda, bunların şaşkınlık veren örneklerini buluyoruz. Sözelimi, Kâşgarlı'nın verdiği *Muş oğlu miyavu togar* (11/14) öğüdü, “Kedi oğlu miyavlayarak doğar” biçiminde bu yörenin dilinde yaşamaktadır. *Kişi eti tirigle tatar* (111/257) atasözü, “İnsan eti dirilikte tatlıdır” diyerek bozulmadan söyleniyor. *Evdeki buzagu öküz bolmaz* (1/446) atasözü de Silifke çevresinden derlenmiştir. “Evdeki buzağı öküz olmaz” diye bugüne taşınmış. *Elig tutgınca ot tut* (11/292) yargısı, “El tutacağına ot tut” olarak varlığını sürdürüyor. *Yüfüşlig kelin küdegü yafaş bolur* (111/11) sözünün, “Cehizli gelinin güveyisi yavaş olur” biçiminde kullanılırken değişmediğini görüyoruz. *Tikmegince önmes, tilemegince bolmas* (11/21) atasözü de olduğu gibi korunmuştur. “Dikmeyince bitmez, dilemeyince olmaz” biçimini bu nü tanıtıyor. *Süsegen udka tengri müngüz birmes* (111/134) sözünü de gene yalnız bu yörede buluyoruz : “Süsegen ineğe Tanrı boynuz vermez.” *Tilin tügmişni tişin yasmas* (11/20), atasözü, “Dil ile düğümlenen diş ile çözülmmez” diye söylenerek değerinden bir şey yitirmemiştir. *Balık sunda közi taştın* (1/379) yargısının da yalnız Silifkelilerin dilinde yaşadığına tanık oluyoruz. “Balık suda gözü dışarda” diyorlar bugün de. *Taygan yügürgenni tilkü sevmes* (11/15, 111/175) sözünü bunlara katabiliriz. Bu söz, “Yörük taziyi tilki sevmez” biçiminde kullanılıyor. *Telim sözüg uksa bolmas, yalım kaya yıksa bolmas* (111/20) atasözü “Çok söz anlaşılmaz, yalçın kaya yıkılmaz” diyerek günümüze taşınmış. *Kalın kaz kılavuzsuz bolmas* (1/487) da öyle. Bugün derlenen “Kala-balık kaz sürüsü kılavuzsuz olmaz” kullanımı bunu gösteriyor. *Evlig todgursa közi yolka bolur* (11/176) yargısı, “Ev sahibi ne kadar doyurursa misafirin gözü yoldadır” biçiminde yaşatılan atasözlerindendir. *Kutlugka koşa yagar* (111/60) sözü ise “Talihliye yağmur çift yağar” diyerek kullanıyor. *Bir tilkü terisin iki soymas* (111/244) atasözlünü gene Silifke dolaylarında bulabiliyoruz : “Bir tilkinin derisi iki defa alınmaz”. *Subuzganda ev bolmas, topurganda av bolmas* (1/516) öğüdü, “topurgan” (kiraçlık) yerine “yumuşak toprak” diyerek “Mezarlıktan ev olmaz, yumuşak toprakta av olmaz” biçiminde kullanılarak korunuyor. *İki koçngar başı bir eşicte bışmas* (111/382) atasözü, “İki koç bir tencerede pişmez” biçimıyla; *Ermegüke eşik art bolur* (1/42) atasözü, “Üşenene eşik duvar olur” biçimıyla; *İvek evke tegmes* (11/19) öğüdü, “Evmekle menzil

(yol) alınmaz" biçiminde Silifke yöresinde bugüne deðin korunarak yaþatılmış atasözleridir.

XI. yüzyıldan günümüze gelerek, Türkiye Türkçesinde ve bölge ağızlarında kullanılmakta olan atasözleri belki de bunlardan daha çoktur. Geniş bir araştırma bunlara başkalarını da katabilir. Bu sözlerin Anadolu'da yaþamasını sağlayan, onları canlı tutan etkenler ise ayrıca incelemeye değer bir konudur.

Yararlandığım Kaynaklar :

BESİM ATALAY. *Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi I-II-III*, Ankara 1939, 1940, 1941, TDK Yayınları : 43, 46, 60.

ÖMER ASIM AKSOY : *Atasözleri ve Deyimler*, Ankara, 1965, TDK Yayınları : 238.

ÖMER ASIM AKSOY : *Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I, Atasözleri Sözlüğü*, Ankara 1971, TDK Yayınları : 325.

ÖMER ASIM AKSOY (Yöneten) - CEM DİLÇİN (Hazırlayan). *Bölge Ağızlarından Atasözleri ve Deyimler I-II*, Ankara 1969, TDK Yayınları : 279, 331.